

thuốc dưỡng sức), cho đến khi chính-phủ quân-nhân y lời hứa hồi tháng 5/1966, bầu cử Quốc-Hội Lập-Hiến.

Sau khi thanh toán sự hỗn loạn tại Huế và một số tỉnh khác tại miền Trung, thì tại Đô-thành Saigon, chính-phủ cũng thanh toán xong nhóm náo loạn tại Việt-Nam Quốc-Tự. Tòa-Đô-Chính Saigon chính thức viết thư xin lỗi Giáo-Hội : "Vì vạn bất đắc dĩ phải thanh toán nhóm náo loạn tại Việt-Nam Quốc-Tự, chứ thực tâm, chính-phủ không dám xâm phạm vào tôn-giáo".

Tôi trở về làm việc tại Việt-Nam Quốc-Tự, nhưng một số các vị tranh-dấu nhất định không về. Các vị cho rằng, chính-phủ xúc phạm đến tôn-giáo và cho tôi là thân Chính-Quyền. Tại miền Trung, Thượng-Tọa Trí-Quang cho tuyên truyền rằng : "Mỹ mua dứt Tâm-Châu với 3 triệu Mỹ-kim và cho tôi là cậu của Tướng Nguyễn-Cao-Kỳ, đem quân đội ra tàn sát Phật-tử miền Trung v.v.."

Đó là chỗ nẩy sinh ra sự mâu thuẫn giữa tôi và các vị tranh-dấu. Từ chỗ mâu thuẫn ấy, tại Saigon, Thượng-Tọa Trí-Quang và nhóm tranh-dấu vu khống cho tôi là người Mỹ cho tôi 1 triệu mỹ-kim và trả lương cho tôi mỗi tháng là 20 ngàn mỹ-kim. Thực ra, tôi chưa được một dollar của Mỹ, chứ nói chi đến vạn, đến triệu.(6)

Tôi vẫn nhẫn-nại làm việc và tuân theo lời dạy của Hòa-Thượng Thích-Tịnh-Khiết, tôi triệu tập Đại-Hội Giáo-Hội tại Việt-Nam Quốc-Tự vào ngày 22-10-1966.

Buổi chiều ngày 22-10-1966, làm lễ khai-mạc Đại-Hội. Sau khi tôi đọc diễn văn khai-mạc, Đại-Hội duyệt xét chương trình nghị-sự rồi nghỉ, và quyết định sáng ngày mai sẽ họp tiếp.

Bất ngờ, 3 giờ sáng ngày 23-10-1966, tại chùa Án-Quang một số các Thượng-Tọa đã lén lút thành-lập Hội-Đồng Viện-Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất và đề cử Thượng-Tọa Thích-Thiện-Hoa làm Viện-Trưởng, coi như lật đổ tôi. Từ đó có ra Viện-Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Án-Quang.

*Vậy, đâu là chỗ chia đôi và tùng-doan Giáo-Hội Thống Nhất ? - Án-Quang.*

Sau đó, Viện-Hóa-Đạo Án-Quang chuyển hướng theo đường hướng "Hòa-Bình Khuynh Tả". Viện-Hóa-Đạo Án-Quang cử các vị ra nước ngoài liên lạc với các nhóm phản-chiến, yêu-cầu Mỹ rút quân, phản đối chính-sách chống Cộng của Việt-Nam Cộng-Hòa, đòi hòa-bình. Viện-Hóa-Đạo Án-Quang cử Thượng-Tọa Nhất-Hạnh làm Trưởng-Phái-Đoàn Hòa-Bình bên cạnh Hòa-Đàm Paris.

Án-Quang là một Phật-Học-Đường danh tiếng, cung-ứng cho nhu-cầu phát triển Phật-Giáo miền Nam rất nhiều. Nhưng từ nửa năm 1966 trở đi, Án-Quang đã bị cưỡng ép làm nơi tranh-dấu của các vị ưa tranh-dấu.

Sang năm 1967, tôi triệu-tập 8 Giáo-Phái, Hội-Đoàn tại Việt-Nam Quốc-Tự, tuyên bố rút lui chức Viện-Trưởng Viện Hỏa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất. Đại-Hội đề cử Thượng-Tọa Thích-Thiện-Tường (người Nam), lên thay thế tôi làm Viện-Trưởng. Và, Đại-Hội này nhận thấy Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất đã bị chủ trương "NHẤT THỐNG", tiêu diệt các Giáo-Phái, Hội-Đoàn, nên Đại-Hội đã tu chính bản Hiến-Chương ấy, cho phù